

De Clown - Ben Kramer

Hij was maar een clown in 't wit en in 't rood
Hij was maar een clown maar nu is hij dood
Hij lachte en sprong in 't fel gele licht
Maar onder die lach zat een droevig gezicht

Refrein: De herinnering blijft aan die clown met z'n lach
Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag
Niemand kende de pijn van z'n stille verdriet
Want er was op het einde niemand die hij verliet

Hij woonde alleen in een wagen van hout
Hij was maar een clown en zo werd hij oud
Z'n hoed was te klein, z'n schoenen te groot
Hij was maar een clown maar nu is hij dood

Refrein

Op een avond, hij viel net als elke keer
Het publiek lachte luid maar voor hem was het uit
Hij was maar een clown in 't wit en 't rood
Hij was maar een clown maar nu is hij dood

Refrein (2x)